



Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 23 augustus 2020 14^e jaargang nr. 43

Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Organist: Jeanne Bouwmeester

Vandaag zingen wij:

Lied. 837: 1, 3

Lied. 77: 3, 4

Lied. 119: 39, 40

Lied. 904: 3, 5

Lied. 81: 8, 9

Gedachtenislied: EL 235: 1

Lied. 838: 3, 4

1^{ste} Schriftlezing: Lukas 11, 5-13

⁵Daarna zei hij tegen hen: 'Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: "Wil je mij drie broden lenen, ⁶want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten." ⁷En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: "Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt."

⁸Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. ⁹Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. ¹⁰Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. ¹¹Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?

¹²Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?

¹³Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'

Evangelische liedbundel 235: 1

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,

tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Te zwaar valt m'elke schrede,
als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 16 augustus zijn gegaan naar: Mevr. P. van Geest- Boekestein, Dr. F. Reijnderslaan 8, Wil en Arie Ouwendijk, Tjalk 15.

Toelichting collecte diaconie:

Zondag vraagt de Diaconie bij de uitgang uw aandacht voor Ron en Nelleke van Ketel welke via de Near East Ministry gestationeerd zijn in Jeruzalem.

Ron en Nelleke zijn de thuis basis voor vele christelijke vrijwilligers welke door hun geloof gedreven zijn, werk te doen in Israel en de Palestijnse gebieden.

Gedreven door het geloof zijn betekend niet dat deze mensen geen problemen tegen komen.

Juist de aanwezigheid van deze thuisbasis van de NEM maakt het mooie werk van deze mensen mogelijk. Bij hun laatste bezoek van Ron en Nelleke hebben wij weer veel ervaringen met ons gedeeld over wat zij meemaken in het Heilige Land en buurlanden,

Hier werd ons duidelijk dat in de Arabische gebieden geen hulp wordt geaccepteerd van de Staat Israel, Hulp via NEM en aan haar gekoppelde organisaties word wel geaccepteerd, en ook door Israel ondersteund.

Naast de hele wereld worden ook Israel en de omringende landen geteisterd door de Corona pandemie.

Hierdoor is veel werk is stil gevallen ook voor de Arabische mensen in Israel welke nog mee klem komen als in het verleden.

Ook voor Ron en Nelleke geeft alles weer nieuwe uitdagingen, omdat de vrijwilligers soms niet meer op de huidige plaats ingezet kunnen worden en ook omdat het reizen overal ernstig bemoeilijkt is. Wij weten niet in welke richting God alles zal besturen maar weten wel dat dit werk in Israel en de Palestijnse gebieden van belang is en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Jeruzalem.

STARTWEEKEND : "Het goede leven"

Houd het weekend van 12 en 13 september vrij i.v.m. het landelijke startweekend. We hopen dat ook activiteiten van de Dorpskerk door kunnen gaan en niet belemmerd worden door Corona maatregelen.

Er is een heus team geformeerd die al druk doende zijn om leuke activiteiten te bedenken voor jong en oud(er). We gaan er van uit dat we

op een buitenlocatie de kerkdienst e.d. kunnen organiseren, maar bij ongunstige weersomstandigheden moeten we ons toch beperken tot de Dorpskerk. Het programma is zo goed als rond. De jeugd trapt af op de zaterdag en de kerkdienst start om 10 uur. Het programma loopt tot 14.30 uur.

Misschien wordt jij/u nog gevraagd om de handen uit de mouwen te steken tijdens deze zondag en anders komt u/jij gewoon genieten van dienst.

BELANGRIJK!!: voor de organisatie en om alles vlekkeloos te laten verlopen wordt jou/u gevraagd zich op te geven voor deelname aan de dienst en activiteiten door te bellen of te mailen naar : Trudi Bouwmeester

0153809311

trudischotel@outlook.com

Natuurlijk hopen we op een grote opkomst, omdat we hopen dat alles zal plaatsvinden op een buitenlocatie!!

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 30 augustus 2020 kunt u sturen naar zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 27 augustus 2020 19.00 uur.

Voor de kinderen een kleurplaat

www.kleurversjes.nl



Lucas 18 vers 16

