



Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 30 augustus 2020 14^e jaargang nr. 44

Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Organist: Jeanne Bouwmeester

Gebedspunt:

Voor schoolkinderen, schoolleiding, docenten en studenten bij de start van het schooljaar.

Vandaag zingen wij:

psalm 100: 1, 4

lied 210: 1, 2

psalm 34: 7, 9

lied 313: 1, 2, 5

HH 371:1 Bewaar je oog, bewaar je oog

Be-waar je oog, be- waar je oog voor wat je ziet.
Be-waar je oog, be- waar je oog voor wat je ziet.
Er is een Vriend die op je let en die luis-tert naar 't ge- bed.
Be-waar je oog, be- waar je oog voor wat je ziet.

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.

Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.

Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.

Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.

Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.

lied 970: 1, 3, 5

lied 912: 1, 5

lied 968: 2, 5

1^{ste} Schriftlezing: Romeinen 12: 1-8 (NBV)
gelezen door Arie Kraaijeveld sr.

¹Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. ²U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. ³Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. ⁴Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, ⁵zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. ⁶We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. ⁷Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. ⁸Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 23 augustus zijn gegaan naar: Mevr. J. Eikelenboom - Doorn, Woon-Zorgcentrum, Akkerleven kamer 203 en Fam. H. van Heusden, Singel 10.

Toelichting collecte diaconie:

Wij zijn blij dat de kerkdiensten weer met inachtneming van voorzorgsmaatregelen doorgang kunnen vinden.

Zondag vragen wij uw aandacht voor de ontredning welke ontstaan is na de explosie in Libanon.

Hierdoor zijn in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische

crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Hulp is gewenst en daarom bevelen wij deze inzameling van harte bij u aan. U kunt gift geven na de dienst of draagt u liever bij via de bank dan kan dit op; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. "Binnenlands diaconaat" De diakenen.

STARTWEEKEND : "Het goede leven"

Houd het weekend van 12 en 13 september vrij i.v.m. het landelijke startweekend. We hopen dat ook activiteiten van de Dorpskerk door kunnen gaan en niet belemmerd worden door Corona maatregelen.

Er is een heus team geformeerd die al druk doende zijn om leuke activiteiten te bedenken voor jong en oud(er). We gaan er van uit dat we op een buitenlocatie de kerkdienst e.d. kunnen organiseren, maar bij ongunstige weersomstandigheden moeten we ons toch beperken tot de Dorpskerk. Het programma is zo goed als rond. De jeugd trapt af op de zaterdag en de kerkdienst start om 10 uur. Het programma loopt tot 14.30 uur.

Misschien wordt jij/u nog gevraagd om de handen uit de mouwen te steken tijdens deze zondag en anders komt u/jij gewoon genieten van dienst.

BELANGRIJK!!: voor de organisatie en om alles vlekkeloos te laten verlopen wordt jou/u gevraagd zich op te geven voor deelname aan de dienst en activiteiten door te bellen of te mailen naar : Trudi Bouwmeester

0153809311

trudischotel@outlook.com

Natuurlijk hopen we op een grote opkomst, omdat we hopen dat alles zal plaatsvinden op een buitenlocatie!!

Wijziging Protocol voor de 150 cm Kerk 28-08-2020

Er zijn een paar wijzigingen voor het bezoeken van een kerkdienst in de Dorpskerk te Schipluiden.

. Belangrijk blijft dat U geen klachten heeft die wijzen op Corona.

. Er kunnen 60 bezoekers zitten in de banken en op de stoelen, een kussen geeft de zitplaats aan, graag doorschuiven in de banken richting de zijdeur in de kerk, zodat niemand u hoeft te passeren.

. Als er geen muziekgroep is, dan kunnen er ook nog 10 personen zitten in het koor van de kerk.

. U hoeft zich niet aan te melden voor een dienst, is de kerk echter vol, dan wordt U gevraagd om thuis de dienst mee te luisteren.

. Na afloop van de kerkdienst kan er buiten koffie/thee worden gedronken. Dit kunt u afhalen bij een tafel in het fietsenhok. Hou daarbij de 1.5m afstand in acht.

U verlaat via de zij ingang de kerk en loopt dan zo naar het kerkplein toe.

Ongewijzigd blijft nog even dat er niet meegezongen mag worden.

Bij slecht weer kan er binnen koffie gedronken worden in het Bakken. Dan verlaat U via het pad aan kant van de zijdeur uw zitplaats en loopt u naar de hoofd uitgang. De achterste rij kan als eerste, daar kunt u kiezen of u naar buiten gaat of via de gang naar Het Bakken. De mensen die in de zijbanken zitten verlaten de kerk via het pad naast hen. Houd wel afstand van elkaar!

. Als U in Het Bakken komt loopt U via de pijl aangegeven op de vloer langs de garderobe en dan kunt u aan de balie in de grote zaal koffie/thee krijgen.

Hierna kiest U een plek uit om te zitten, er mogen geen extra stoelen worden bijgezet, dit i.v.m. de 1.5 m. afstand. Uiteraard kan een echtpaar of gezin wel naast elkaar zitten.

Er wordt één maal koffie/thee ingeschonken omdat er dan weinig geloop in de zaal is en niet iedereen de koffiekant beetpakt.

Via de pijl aangegeven op de grond kunt u na afloop de zaal weer verlaten.

Het blijft belangrijk om ten alle tijden de 1.5 meter afstand te houden. Met elkaar moeten we daar alert op blijven.

We hopen zo met deze maatregelen elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten in de kerk en Het Bakken.

Vriendelijke groet namens ds.Erika Dibbets, Janneke Arkesteijn(namens de koffiedames) en Wil Ouwendijk (beheerster gebouwen)
Wilt u deze wijziging bewaren!

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 6 september 2020 kunt u sturen naar

zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 3 september 2020 19.00 uur.

