



**Kleur van de zondag:** Groen

**Ochtenddienst:**

**Aanvang:** 10.00 uur

**Voorganger:** Ds. E. Dibbets- van der Roest

**Collecte:** 1. Kerk 2. Diaconie

**Organist:** Maartje van der Kooij-den Haan

**Gebedspunt:**

Laten we bidden voor hen die in de zorg werken en in het onderwijs.

**Vandaag zingen wij:**

psalm 75: 1, 2

psalm 130: 1, 2, 3

lied 320: 1, 2, 3

lied 713: 1, 2, 5

Via Youtube: lied 1005

lied 823: 1, 5

**1<sup>ste</sup> Schriftlezing:** Matteüs 22: 15-22 (NBV)

gelezen door Anita van Oosten

<sup>15</sup>Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. <sup>16</sup>Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: 'Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. <sup>17</sup>Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?' <sup>18</sup>Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: 'Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?' <sup>19</sup>Laat me de belastingmunt zien.' Ze reikten hem een denarie aan. <sup>20</sup>Hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' <sup>21</sup>Ze antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop zei hij tegen hen: 'Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.' <sup>22</sup>Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

**2<sup>de</sup> Schriftlezing:** Romeinen 13: 1-7 (NBV)

<sup>1</sup>Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. <sup>2</sup>Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. <sup>3</sup>Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, want ze

staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. <sup>5</sup>U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.

<sup>6</sup>Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. <sup>7</sup>Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

**Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 11 oktober zijn gegaan naar: Fam. H. v. Vliet, Willemoordeweg 4 B en naar mevr. F. Dijkxhoorn - Siepman, Willem v. Steenberchstraat 11.

**Toelichting collecte diaconie:**

Zondag morgen collecteert de Diaconie bij de uitgang voor het werelddiaconaat in dit geval voor mensen in Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Veel boerengezinnen verbouwen maar één gewas op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp

Om deze mensen in hun eigen gebied een kans te geven bevelen we deze collecte dan ook van harte bij U aan.

Geeft U het liever via een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Rwanda. De diakenen.

### Bijna wintertijdwandeling

Volgende week donderdagavond 22 oktober hebben we het eerste vervolg op het startweekend nl de "bijna wintertijdwandeling". We starten om 19.00 bij het Baken en gaan in 2-tallen van start en onderweg wacht u/jou nog een verrassing. Afhankelijk van de snelheid waarmee u/je loopt zijn we na 1 1/4 uur weer terug bij het Baken. De route hebben wij al een keer gelopen en is goed te doen, ook voor mensen die misschien niet zo vaak aan de wandel zijn. Ook hebben wij nagedacht of de wandeling Coronaproof is en dat is het! Hopelijk wandelt u/je met ons mee en nodig gerust nog iemand anders uit. Het zou fijn zijn als u/je zich opgeeft voor woensdag 19.00 zodat wij u/je kunnen bereiken in geval van twijfel bij slechter weer.  
Marjan Kneppers 0152578276  
erikkneppers@t-mobilethuis  
Trudi Bouwmeester 0613546944  
[trudischotel@outlook.com](mailto:trudischotel@outlook.com)

### Kindernevendienst

Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien. We willen graag voorkomen dat de kinderen tweemaal door de banken en de zaal tijdens de dienst lopen, daarom hebben we gekozen om, eens in de twee weken, een nevendienst tijdens de gehele dienst te houden. U kunt uw kind(eren) aan het begin van de dienst naar het baken brengen en aan het einde van de dienst weer ophalen. De komende nevendiensten zullen plaatsvinden op: 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december.



### Zieken

Mevr. T. v.d. Eijk-Solleveld is vanuit het ziekenhuis naar de Bieslandhof overgebracht. Naar verwachting zal mevr. R. de Ruijter-Wijsman in de loop van deze week vanuit Capelle a/d IJssel naar een verzorgingshuis in Arnhem worden verhuisd.

### Voor de kinderen: Zoek de verschillen



### Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 25 oktober 2020 kunt u sturen naar [zondagsbrief@protestantschipluiden.nl](mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl) voor 22 oktober 2020 19.00 uur.

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?  
Ga naar onze site [www.protestantschipluiden.nl](http://www.protestantschipluiden.nl), het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst beluisteren of naar [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

Op de hoogte blijven? Check:



[www.protestantschipluiden.nl](http://www.protestantschipluiden.nl)



Protestantse Gemeente Schipluiden